

Prof. Dr Recep Akdur: SİVİL DİYE DİYE, SİVİL OLMAYANA KOŞUYORLAR

[Gündem](#) / [Recep Akdur](#) — 29 Nisan 2014

Sözcük, bir dilin kendi başına anlamı olan en küçük parçasıdır. Sivil, dost, okul bunların örnekleridir. Bazı sözcükler tek anlamlıdır ve tek bir şeyi ifade eder. Bazıları ise kullanıldığı yere/ tümceye göre farklı farklı anlama gelir. Bu anlamlar gerçek ve mecaz(yan) anlam olarak nitelendirilir. Gerçek anlam, bir sözcüğün temel ya da ilk akla gelen anlamıdır. Diğer/mecaz anlamlar ise genellikle sözcüğün gerçek anlamından yola çıkılarak oluşturulmuştur. Örneğin **“Burun”** dendiğinde aklımıza ilk olarak canlıların solunum aygıtının başlangıcı ve dış ortama açılan kısmı olan organ akla gelir. Aynı sözcük; **“burnu büyüdü kimseleri görmüyor.”** Tümcesinde ise mecaz anlamda kullanılmış olup, solunum aygıtı ile bir ilişkisi yoktur. Aynı şekilde **“ayakkabının burnu”** parmaklarımı sıkıyor tümcesinde de mecaz anlamda kullanılmıştır.

Sözcüklerin farklı anlamlarda kullanımı Türkçe kökenli sözcükler için geçerli olduğu gibi, diğer dillerden geçen sözcükler için de geçerlidir. Bunlardan birisi etimolojik olarak Latincedeki civilis sözcüğünden köken alan sivil/civil sözcüğüdür. Latince türevi olan dillerdeki gerçek anlamı **“uygar/çağdaş”** demektir. Bu nedenle de dijital sözlüklerde anlamı uygar/ çağdaş/ eğitilmiş/ kibar/ halka ait olarak veriliyor. Sivilleşme/ civilization ise çağdaşlaşma anlamına geliyor.

Son zamanlarda günlük konuşmalarımızda çok sık geçen bu sözcük hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmaktadır. Ancak dilimizdeki **“asker olmayan”** anlamındaki kullanımına diğer dillerde pek rastlanmıyor. Buna rağmen AKP ve yandaşlarınca bu sözcük ister gerçek anlamında(uygar/çağdaş) kullanılsın isterse mecazi (asker olmayan) anlamında kullanılsın her iki halde de tam bir gizleme/kamuflej sözcüğü olarak kullanılıyor. Hızla **“uygar olmayana”, “askeri olana”** koşarken bu yolculuğa ilişkin her türlü eylemi sivil diye adlandırmaları tam bir riya örneği.

Bu yöntem klasik propaganda yöntemlerinden biri. Toplumda önce soğuk ve sıcak kelimeler yaratılır. Sonrada tüm olumsuz davranış ve eylemler bu sıcak kelimelerin arkasına saklanır. Türkiye’de sivil sözcüğü askeri darbelerden bu yana, halkın gönlünde taht kuran sıcak sözcüklerden biri. Egemenlerin gerçek amaçlarını gizlemekte çok önemli bir rol oynuyor. Emperyalistler ve yerli işbirlikçileri Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu sivil/çağdaş toplumu geriye götürmek için sivil diye diye çabalyorlar. Her konuda olduğu gibi bu konuda da takiye yapıyorlar. Açıkça söylemeye cesaret edemedikleri en tutucu/ gerici düşünce ve uygulamalarını sivil sözcüğünün altına gizliyorlar. En gerici girişimlerini bile bize sivil adı altında yutturmaya çalışıyorlar. Bu oyuna katkı vermemek, alet olmamak için her şeyden önce bu sivil sözcüğünü doğru anlamak ve doğru kullanmak gerekiyor.

İLK KURŞUN